

Go West – Sidste tur inden mølposen lørdag den 15 oktober 2011

Oprettet: søndag, 19. februar 2012 13:35

Skrevet af Henning Nørlund Christensen

Lørdag, den 15. oktober mødtes vi hos Else og Knud Erik, som havde tiltrådt som arrangører, da den oprindelige arrangør var blevet forhindret.

Vi startede med pølser og øl/vand i carporten hos Else og Knud Erik – og lige fra starten havde vi det skønneste vejr. Herefter startede turen i to hold, da der var hele 29 tilmeldte biler til arrangementet.



Helge havde været så engageret, at han havde taget turen til Jylland to dage før, for at gennemkøre hele turen, og han og Grethe førte an på det første hold, som blev sendt af sted på ruten. Her gik det i rask tempo, hvor vi bl.a. passerede Veje Å og Grejsdalen.

Efter at have passeret Hopballe Mølle holdt vi et midlertidigt stop. Antallet af biler var pludselig blevet temmelig mange på hold 1. Det viste sig, at nogle af de sidste biler fra hold 2 havde

tilsluttet sig hold 1. Ja, sådan kan det gå.

Det gav imidlertid mulighed at køre på nye hold – og vi tilsluttede os nu hold 2, hvor tempoet var en anelse langsommere – og det gav mulighed for at nyde det smukke landskab vi kørte igennem.

Ved Tørskind Grusgrav holdt vi et kort stop, og der var mulighed for at se Robert Jacobsens landskabs skulpturer.



Herefter gik turen videre til Bindeballe Købmandsgård, hvor der var afsat tid til at studere butikken nærmere – og gå på opdagelse i museet på 1. sal. Bindeballe Købmandsgård er fra 1897 og er

bevaret i den oprindelige stil. Det var også interessant at se de gamle ting, som var samlet på museet på 1. sal.

Turen denne skønne efterårsdag blev afsluttet med at køre til Agård, hvor vi fik kaffe og kage på Aagaard kro. Dagen blev afsluttet med kaffe og kage på Aagaard kro



Stor tak til Else og Knud Erik for en velarrangeret tur og for booking af pragtfuldt vejr. Det kan I godt få lov til en anden gang.

Iben og Henning Christensen

