

Maglesø 5. maj 2012 - Tur mod Kulhuse

Oprettet: søndag, 13. maj 2012 15:22

Skrevet af Lis Collstrup

Det var klart vejr og høj sol, men det var en kølig forårsdag, så de fleste var heldigvis udstyret med varme jakker, huer og vanter, så vi kunne køre med kalechen nede.

Vi var 18 biler, indtil Rick ankom som den nittende. Søren Zak mente godt nok, at vi var 23 biler, men efter to optællinger kunne jeg altså stadig "kun" få det til 19. Der var så mange biler ved Maglesø, at Rick måtte parkere således, at ingen kunne komme ud før ham, så da fiskefileten var fortæret, var vi alle klar til at køre. Michael Dyring havde tilrettelagt turen, så han var naturligvis forrest. Efter Michael fulgte vi andre iklædt varme jakker, huer, tørklæder og vanter, og i sidste bil kørte Grete og Helge udstyret med en walkie talkie til at holde styr på bilerne og melde tilbage, hvis nogle ikke kunne komme med ved stoplysene eller faldt fra.



19 MX-5'ere venter ved Maglesø på at komme af sted.

Vi lagde ud med at køre fra Maglesø mod Tølløse over Tjørnede. Før Tjørnede blev en hest så skræmt af 19 ens biler uden tag, at vi måtte stoppe, så rytteren kunne få hesten til at slappe af. Det var lige som i bilens første år, hvor en mand med en klokke skulle gå foran for ikke at forskrække heste og køer.



Godt på vej ad naturskønne, snoede og bakkede veje.

Vi fortsatte nordpå ad små snoede og bakkede veje, lige noget for MX-5'eren, og kørte gennem Englerup mod Svanholm og Vellerup Vig. Lidt før Frederikssund kørte bilerne fejl af hinanden, og vi blev delt i to hold. Heldigvis fører alle veje til Kulhuse, så vi fortsatte ufortrødent mod Jægerspris, hvorefter den officielle del af turen sluttede i Kulhuse. Her var der lejlighed til at strække ben, og det blev besluttet at fortsætte og tage færgen fra Kulhuse til Sølager. Vores turarrangør Michael Dyring valgte dog at slutte i Kulhuse, mens 18 biler blev sejlet over af MS Columbus af to omgange. Stor tak til Michael for en dejlig tur ad naturskønne veje.



Så er første hold på vej over fjorden



På vej over fjorden i friskt vejr

Der blev strikket en forlængelse af turen sammen, og vel ankomne til Sølager fortsatte vi turen ad små veje mod Asserbo, Melby, Kregme, St. Havelse og Strø Bjerger, hvorefter vi endte i Nr. Herlev. Da der stadig var mange, der gerne ville følges lidt længere, fortsatte vi mod Lyng Kro med håb om at kunne få en kop kaffe, men da alt var optaget inden døre, og vi blev "forvist" til gårdhaven, valgte vi at køre hver til sit, da det ellers ville blive for koldt at sidde ude.

Sådan endte en dejlig dag, hvor vi fik masser af sol på de vinterblege næser og så var der et dejligt stort fremmøde.

Ole og Lis Collstrup