

## Vesthimmerlandsturen - 16. juni 2012

Oprettet: mandag, 2. juli 2012 12:53

Skrevet af Flemming Rasmussen

Tænk, vi var så heldige at have ferie lige på det tidspunkt hvor Vesthimmerlandsturen skulle foregå. Vi har glædet os rigtig meget for det var et meget, meget fint oplæg der var fra turarrangør Niels Mejlstrup, og vi har fået flere mail med ekstra beskrivelse og deltagerlister. Da der var mødetid kl. 9 havde vi valgt at tage et par overnatninger på Hotel Hvide Kro i Aalestrup. Kan anbefales. Vi ankom fredag eftermiddag, og nogle timer senere kom Grete og Helge fra Sj.Odde. Mens vi sad og spiste aftensmad så vi pludselig at der holdt en grøn MX5 over for hotellet. Ved morgenmaden viste det sig, at det var Else og Leif fra Toftlund der havde fået samme ide med overnatning.



KL. 9 lørdag morgen var der samling i klubhuset hos Aalestrup Classic Bil og MC Klub. N.O. Jensen, Mazda Aalborg, havde sørget for kaffe og rundstykker. Tak for det. Da alle var blevet bænket, fortalte formanden Henrik, om klubben og aktiviteterne på en meget fin og fornøjelig måde, samtidig med at der blev vist billeder fra div. ture og arrangementer. Mange af bilerne bliver brugt til bryllupskørsel og i film. Senest havde 3 af bilerne været med i filmen "Hvidstensgruppen". Efterfølgende havde vi lejlighed til at gå rundt og kigge, der var mange udklip og billeder, et lille "bibliotek", og "Hall of Fame", og i underetagen var der værksted med nyindkøbte biler der skulle sættes i stand.





Kl. 10.20 var det tid til afgang for 27 MX5 og 9-10 veteranbiler. I samlet trop ud af Aalestrup og ud på de små veje, med skønne landskaber og sving på vejen. Efter ca. en halv times kørsel forlod de gamle biler os, og vi var på egen hånd, så tempoet blev sat lidt op. Vi kom igennem flere små landsbyer, igennem Lars Larsens Golf & Spa Resort i Gatten, igennem den Himmerlandske Hede, hvor man under tørvegravning i 1891 fandt Skarpsallingkarret, som kan ses på bagsiden af vores 50 kr.seddel.



Ved Næsborg Kirke, 58 m.o.h. turens højeste punkt, gjorde vi det første stop. Der var en pragtfuld udsigt, og toiletter. Herefter gik turen mod Aggersund, forbi kalkværket hvor Nordeuropas største gummiged findes. Vi nåede ikke at se den. Videre igennem Løgstør, også kaldet Muslingebyen, hvor der var byfest og dyrskue. Da vi kom forbi dyrskuepladsen stod der folk som gav os vand på flaske. Herligt, tak til dem. Så kørte vi langs med Limfjorden igennem sommerhusområdet ved Lendrup Strand, forbi en vingård og igennem Rønbjerg Feriecenter. Trend Skov, hvor den royale jagthytte ligger (lidt kongelig har man da lov at være), forbi efterskole, kloster og herregårde.





Til Hvalpsund hvor der også blev flaget for os, eller måske nok mest fordi der var byfest. Forbi Hvalpsund Færgetro som stammer fra 1532, til Lovnshalvøen, hvor herregården Hessel ligger. Hessel er en firlænget stråtækt herregård, som i dag fungerer som et museum. Vi havde ved turens start fået udleveret billetter, sponsoreret af N.O. Jensen Mazda Aalborg og herregården Hessel, så vi kunne komme rundt og se det hele.





Det var også her vi spiste vores medbragte mad, der var både en lille cafe, og mange skønne steder udendørs. Alle sad uden for.





Efter ca. 1 times pause var det tid til at sige farvel til dette dejlige sted og komme videre. Igennem Lovns til Alstrup, som har status som Bevaringsværdigt Landsbymiljø, forbi den gamle købmandsbutik som nu er Galleri Alstrup (præmiesponsor) hvor alle biler blev fotograferet, og forbi majstangen ved tingstedet, der stod endnu trods sin visshed. Mod Gedsted hvor der ligger en tangmadrasfabrik, igennem Ulbjerg hvor der igen er en byfest, forbi Spejderklinten, de grønne pigespejderes landslejr center, og tager retningen mod Lynderup. Her ligger Lynderupgaard, Jyllands ældste bindingsværksherregård. Den ældste bygning kan dateres helt tilbage til 1300-tallet. Gården ejes i dag af Kirsten og Ole Glerup, som for 10. år lægger jord til Herregårdskoncerter, i år d. 19. august. Vi havde fået lov til at køre ind og tage et par runder på gårdspladsen og fik set den smukke gamle gård på tæt hold.



Herefter gik turen mod Sundstrup forbi et gammelt tang-tørrehus over dæmningen til Virksund. Mod Lund, forbi Ørslev Kloster som i dag fungerer som arbejdsrefugium for forfattere og kunstnere, forbi Knudby som i 2001 blev udvalgt til Solcelleby, så 50% af husene har solceller på taget. Langs med Hjarbæk Fjord, forbi Fiskbæk Kirke der med sine løgkugler fik os til at tænke på Sydtyskland.

Efter ca. 175 km sluttede turen på havnen i Hjarbæk. Her lå nogle af de fladbundede sjægter med deres røde sejl. Nu var det tid til kaffe og lagkage som vi fik på Hjarbæk Kro. Hele turen havde vi kørt med kalechen nede, på nær ca. 10 min. hvor vi kom igennem en ordentlig byge, og mens vi sad på kroen åbnede sluserne sig igen. Vi havde ved start fået udleveret en lille konkurrenceseddel, med 5 spørgsmål som relaterede sig til turen. Mona og Hans vandt 3. præmie, 2. præmie gik til Flemming Buhl, og som den eneste havde Britt Kristensen alle svar rigtige. Alle de fine præmier kom fra Galleri Alstrup. Kl. 17 var det tid til at sige tak for en rigtig god tur og tage hjem. Og vi blev fulgt tilbage til Aalestrup af Anne og Niels, Else og Knud-Erik af endnu en smuk rute. Vi er bare så glade fordi vi tog os sammen og kørte over broen til denne fantastiske tur.



En kæmpe tak skal lyde til Niels Mejlstrup og Anne. Det har været et kæmpe arbejde med så udførlig en turbeskrivelse med masser af oplysninger, små anekdoter og hints + flere mail med supplerende oplysninger og deltagerliste.

Lotte og Flemming Rasmussen, Taastrup (Sjælland)

