

Referat af Odsherredturen

Oprettet: mandag, 27. maj 2013 10:54

Skrevet af Anders Lassen

1. Stafet Odsherredturen

Sikken herlig lørdag, den 25. maj 2013! Som ganske ny ejer af en MX-5, nyindmeldt i MX-5 Klub Danmark og chancen for at deltage i sit første køre arrangement i klubben, var jeg spændt på hvad dét så var for noget.

Jeg havde selvfølgelig på hjemmesiden læst om både klub og arrangement, og havde forstået at det var første tur i en stafet som løber hen over sommeren 2013 på Sjælland. En køretur i Odsherred i Nordvestsjælland, denne gang planlagt af Jacob Nors. Odsherred kender jeg lidt til, så det kunne jeg godt se ideen med, og jeg havde tilmed fået accept fra min hustru om at hun da gerne ville ledsage mig på denne, min jomfrutur i MX-5 klubben, så lørdag formiddag satte vi kursen mod Holbæk med GPS'en indstillet på Maglesø. Der var kun lidt knas med Skovvejens fine nye broer og deraf manglende mulighed for at svinge til venstre når GPS'en syntes, men alligevel fandt vi nogenlunde rettidigt frem til Maglesø, hvor vi ikke var i tvivl om at det var det rigtige sted. Udenfor Maglesø Traktørsted holdt der en 10-15 MX-5ere parkeret, så vi fandt en P-plads og stødte til den allerede talstærke skare af mennesker der så ud til at høre til selskabet.



91 meter over havet (Udsigt over Sejerøbugten) (Foto Helge)

Jeg havde jo som nyt medlem forventet at det primært sikkert ville bestå af en flok gamle mænd, der nu udlever alle sine drengedrømme med cabriolet-bil og hvad der hører til - men nej!!! Der blev jeg da lige overrasket. De var jo næsten alle sammen på min egen alder, og det vil jo sige ikke én dag over 20 – i hvert fald ikke i sindet. Man følte sig med det samme velkommen og som en del af holdet og det var jo fornøjeligt.

Frokosten blev indtaget i godt selskab og snakken gik lystigt om mangfoldige emner, og selvfølgelig også om MX-5ere. Efter frokost var der spredt samling på parkeringspladsen hvor tiden gik med mere af det uundgåelige indtil vi alle samledes for at få fortalt – eller repeteret reglerne for kolonnekørsel og få en kort introduktion til dagens køretur.

Og da vi kl 13.57 lagde fra land var det 21 biler i kolonnen, inkl 3 flotte svenske NC'ere som var kommet hele vejen fra Sverige til dagens arrangement i Odsherred. Vejret skal selvfølgelig altid lige kommenteres, og fra morgenstunden havde det været noget fugtigt med kun jævn temperatur, men vi kunne alle sammen alligevel, som det sig hør og bør, køre åbent. Et flot syn at overskue, og spændte fandt vi en plads ca. midt i kolonnen.



Vejene var så snoede at fortroppen kun var at se nede på Lammefjorden. (Foto Helge)

Selve køreturen var fornemt planlagt, og selv om der var flere som kendte Odsherred og har kørt mange ture i området, kom vi vist alle ud på veje som vi så alligevel ikke kendte. Det var en meget fin blanding af små, snoede og bakkede veje samt de for området så kendte lange lige stræk på de inddæmmede områder af Lammefjorden. Og det var en fornøjelse at køre i denne kortege.

Der var kun én gang hvor der blev kørt forkert – og det var lige efter midtvejspausen i Ordrup, hvor ikke alle var sikre på om vi skulle køre til højre eller venstre, efter at vi havde drukket kaffe, spist is og fået den efter sigende berømmelige Ordrup æblekage. Den var god og den må have sløret koncentrationen så meget at den lille fejl opstod.



Ordrup traktørsteds berømte æblekage. (Foto Helge)

Ellers fungere kortegen fantastisk, og det var sjældent at vi så andre blande sig i kortegen. Men mange vendte på hovedet, holdt tilbage, smilede og vinkede, og det er jo også en af fornøjelserne ved sådan et arrangement. Lutter glade og fornøjelige mennesker omkring en.

Den planlagte tur sluttede på havnen i Holbæk, hvor vi alle hilste af, men hvor flere allerede planlagde yderligere samkørsel hjem over enten Hornsherred, Munkholm broen, Gershøj, Roskilde eller hvad det nu blev til. Mæt af indtryk valgte vi at trække os tilbage hér, og vi fulgtes med svenskerne ud til motorvejen og efter ca.

200 kilometers kørsel kunne både min kone og jeg glade og veltilpasse konstatere at det da havde været en rigtig dejlig, hyggelig og interessant tur, og vi vil sige, som jeg også hørte andre førstegangsdeltagere sige på havnen i Holbæk, at

det bestemt ikke var sidste gang vi skal på tur med MX-5 klubben.

En stor tak til Jacob Nors for den meget fint tilrettelagte køretur.

Anders