

# Turen går til Stevns

Oprettet: onsdag, 10. september 2014 20:31

Skrevet af Maibritt Gregersen

Det er søndag den 7. september og det er tid til en tur med MX 5 klubben.

Denne gang har Lis og Ole planlagt turen som går til Stevns, og selvom himlen har sorte skyer, er 12 biler mødt op,

og vi glæder os til en hyggelig dag.

Vi mødtes kl 9.45 i Køge havn, og så begyndte det at regne, men det var der råd for. Lis greb telefonen og ringede

til vejrguderne, og tænk de hørte efter, for da vi skulle til at køre fra Køge havn holder regnen op, og vi kan slå

kalecherne ned, og starte turen.



Vi køre langs kysten gennem Strøby Egede, og ad små hyggelige veje, kommer vi til Bøgeskoven havn.

I Bøgeskoven havn har man mulighed for at opleve rovfugle træk, så derfor holder vi stop, og strækker benene.

Men i dag må fuglene har valgt en anden rute, for de eneste fugle der fløj over os var måger, men så fandt vi da

bare noget andet at tale om.

Efter et kort ophold, gik turen videre til Holtug kridtbrud, og ved Mandehoved spiste vi vores medbragte frokost på

bedste picnic maner.

Næste stop ved Stevns Klint. Her kunne vi købe kaffe og kage, og mens kaffen blev drukket, blev der talt om løst

og fast, dog nok mest om bilerne. Vi havde godt tid og havde derfor også mulighed for at gå lidt rundt og nyde

naturen og kigge på kirken på skrænten.



Så gik turen videre, og næste stop er Stevns fortet. I som ikke har været der før skulle tage derud for det er besøget værd.

Anlægget blev bygget i 1950'erne og var hemmeligt under Den Kolde Krig. Vores guide Åse viste os rundt. Hun fortalte om

de to perioder i Danmarks historie, hvor Den Kolde Krig og frygten for Sovjetunionen var uhyggeligt nærværende.

Stevnsfortet ligger 18 meter nede i klintens kalklag. På jordoverfladen er det næsten ikke til at få øje på. Den eneste indgang

findes i en betonbunker, som er delvis dækket af jord.



Stevnsfortet har 1,8 kilometer underjordiske gange og var indrettet til at kunne rumme 450 marinesoldater, der blandt andet

skulle betjene fortets to store kanoner, observere fjender og stå for kommunikationen.



Efter en rigtig spændende og informationsrig rundvisning sagde vi pænt farvel til Åse og fortsatte til Rødvig. Her drak vi vores medbragte kaffe og nød udsigten over vandet.



Da kaffen var drukket og snakke stilnet af, kørte vi videre i de små hurtige. Ad små snoede veje gik det til Faxe Ladeplads og kalkbruddet, hvor udsigten også er helt fantastisk.



Herefter gik turen til Elverhøj og derefter til Vallø Slot, hvor vi sagde farvel og tak for en dejlig tur.



Det har været en rigtig dejlig dag, og en super god tur.  
Vi siger tak til Lis og Ole

Skrevet af Maibritt Gregersen