

Tur til Wedelslund Gods og Lyngsbækgård den 5. juni 2015

Oprettet: søndag, 7. juni 2015 13:32

Skrevet af Viggo Grønning

Årets første rigtige sommerdag, betød at ca 38 MX'ere havde taget imod invitationen til denne køretur i Vest regi.

Iben og Henning i Galten stod for arrangementet (Hans og Mona Ørum Djurs for arrangementet på Lyngsbækgård) og tog velvilligt imod os alle i privaten, med kaffe, rundstykker og MX5 kage.

Samlet til morgenkaffe i Galten:



Kl 9,30 var der afgang mod Wedelslund hvor der var arrangeret stort træf-og køretøjsdag. Alle kom afsted i god ro og orden men det varede ikke længe, før vi alle holdt i en stor kø på vejen mod Wedelslund. Man skulle næste tro det var 7'eren ned igennem Tyskland vi havde ramt. Men det var simpelthen p.g.a. den store tilstrømning til arrangementet, der gav nogle logistikmæssige problemer. Men efter et stykke tid var vi igennem og kørte gennem skov og gule rapsmarker til p-pladsen, der var reserveret til MX5 Clubben. Og der var nok at se på. Det sidste undertegnede hørte var, at der var 1850 biler på området. Det var biler af alle typer. Det vil føre for vidt at komme ind på det her. Der var en flot opvisning af Spitfire fly og Redingshelikopter.

Wedelslund:





Billeder fra Wedelslund: <http://wedelslundgods.dk/wedelslund-gods-home/car-club/traefogkoeretojsdag2015.html>

Efter vi havde nydt vores frokost ved bilerne, var der afgang mod Kaløvig, ad dejlige snoede veje og det gik rigtig godt, hvis man var havnet bagerst i kortegen. Alle ved nok hvad jeg tænker på.

Opsamling efter udkørsel fra Wedelslund:



Kaløvig:





Efter et kort ophold ved Kaløvig, gik turen til Lyngsbækgård Hovedgård. For mig personligt den største oplevelse på turen. Vi kom ind til nogle fantastiske flotte restaurerede bygninger. Den nuværende Ejer Henrik Frederiksen bød velkommen på gårdspladsen og fortalte lidt om Hovedgården. Ejendommen er 250 år gammel og jordtilliggende er 400 td.land. Udhusene er nænsomt istandsat indenfor de sidste 5 år med nyt egetræ og bindingsværk og stråtag. Henrik Frederiksens store passion er veteranbiler og han har formentlig Europas største samling og alle er registreret på danske plader og kan køre. Der er biler fra Tyskland, England, U.S.A. m.m. og han har ca 60 stk. De fleste er købt fortrinsvis i de nævnte lande og ca 10 af dem er købt som vrage og istandsat. Henrik passer og plejer selv bilerne og har en mekaniker der kommer en gang om ugen og tager sig af det mekaniske. Han har samlet på biler fra han var 18 år og han er 71 i dag. Alle biler er kaskoforsikrede i Codan og Lloyds. Nogle op til 50 mio.kr. Alt i alt en fantastisk samling og nogle fantastiske omgivelser. Det kan man kun blive betaget af.

Lyngsbækgård:





Jeg kan anbefale at se filmen på vedhæftede link.

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/06/04?video_id=47635&autoplay=1

Ca kl 16,30 var vi klar til hjemkørsel i hver sin retning.

Stor tak til Henning og Co. for et rigtigt godt arrangement og for at I lagde hus til morgenmaden.

Billeder: HNC og KEM