

De fire færger

Oprettet: onsdag, 1. juni 2016 17:08

Skrevet af Ole Stang

Jane og Poul havde taget initiativet til at arrangere en tur rundt i det ganske danske land - dvs rundt om Isefjorden med de fire færger, og det var vi 17 MX-5 ekvipager, som havde takket ja til at deltage i. Det har Hanne og jeg i hvert fald ikke fortrudt. Vi startede med morgenmad (to deltagere var jo kommet hele vejen fra Jylland - dog via en enkelt overnatning i Roskilde) kl. 9:00 i strålende sol.



Kronprins Frederiks Bro var heldigvis ikke oppe, selvom skiltet viste det, så vi kom let og smertefrit gennem Jægerspris, forbi Slottet og til Kulhuse. Columbus kunne i to omgange fragte os til Sølager og via en lille, spændende omvej først østpå og derefter vestpå kom vi til Hundested. Vi fyldte godt op på Hundested-Rørvig færgen, selvom der kunne blive plads til enkelte andre biler og motorcykler, som også var på tur i gode søndagsvejr.



Vel fremme på den anden side af Isefjorden kunne vi nyde en fremragende frokost buffet på restaurant Anneberg. Jeg tror alle blev mætte.

Videre gik det over stok og sten i Odsherred med Helge i spidsen, hvor vi krydsede hovedvejen tre gange, uden dog at komme ud på den. Ifølge Helges speedometer dog aldrig hurtigere end 75 km/t! På færgeturen fra Holbæk til Orø var der arrangeret ekstra underholdning med kiteboardere, som lavede flotte hop mindst 10 m op i luften til behørigt bifald fra turdeltagerne. Afkørslen fra færgen gav dog en overraskelse til Helge og Jesper i deres NDere idet fjernbetjeningen fra bovporten åbenbart var i stand til at "jamme" fjernbetjeningen til NDerne i forenden. Jeg havde heldigvis holdt mig lidt i agterenden, så vi kørte uden problemer i land. Færgepersonalet kunne oplyse de uheldige, at "det skete da hele tiden med de nye biler, der kom om bord". Uden at de dog advarede nogen af os om det. Det har de sikkert selv meget sjov ud af. Efter et par minutter kom der heldigvis gang i alle NDere.



Der var trøstpræmie i form af is hos Poulsen i Jægerspris til sidst, hvor det alene var et spørgsmål om, hvor mange kugler, man mente at kunne fortære.

Stor tak for en hyggelig søndag i godt selskab til alle.

Hanne og Ole Stang