

# Forårstur i Odsherred 10.04-2016

Oprettet: søndag, 10. april 2016 22:40

## Forårstur i Odsherred 10.04-2016

Som helt nye medlemmer af MX-5 klubben var vi mødt forventningsfulde op i god tid ca. 4 sekunder i 10 på Holbæk Marina. Masser af flotte MX-5'ere prydede allerede stedet, men til vores held var vi ikke de sidste der ankom, og heller ikke de nyeste medlemmer af klubben. Vi var til gengæld de yngste, men det uanset fik vi en dejlig velkomst af de øvrige medlemmer og ikke mindst af arrangørende af turen.

9 biler satte i gang og trillede ind igennem Holbæk. Som nye i sådan en perlerække af smukke køretøjer føler man sig en lille smule kongelig, når man triller igennem en befærdet gade med masser af misundelige blikke der bliver kastet efter en.

Første stop var ved BMGB (Bevar Min Gamle Bil) på Tuse Næs. Vi besøgte de fine lokaler og fik en kort introduktion til klubben hvor man billigt kan låne sig til værktøj og lifter og selv udføre reparationer på sine køretøjer.



Vi kørte friskt til den når muligheden var der, men huller satte ofte lidt en dæmper på tempoet, og stillede ekstra krav til opmærksomheden, men vi nød virkelig udsigten langs med vandet.

Vi kørte videre op til dæmningen ved Audebo. Her gjorde vi et kort stop, og gik op og så udover fjorden.





Efter det korte stop fortsatte vi i nordlig retning mod Kongsøre Skov, hvor vi holdte en drikke pause og sad og hyggesludrede lidt. Det gav os nye medlemmer en mulighed for at komme lidt mere ind på de øvrige klubmedlemmer. Det skal i øvrigt nævnes at det lykkedes for Lis at finde smøret til de mange boller hun havde bagt – Og jeg tror oven i købet at Ole nåede at få lidt på hans sidste bid. J

Turen gik videre over Annebjerg ind mod Nykøbing by, og videre ad Østerlyngvej ud mod Rørvig. Her var vi ude at se stenen for Danmarks Midtpunkt, og ikke mindst nogle enormt små, men hyggelige veje rundt i Rørvig by. Vi trillede også forbi Gunnar Nu's hus.

Vi spiste vores medbragte frokost ude på Rørvig havn helt ude på spidsen, hvor vores biler kunne holde på rad og række og gøre Rørvig havn endnu smukkere end den er i forvejen.

Dernæst fortsatte turen til Nyrup hvor vi var inde og kigge i en Jættestue. De unge var naturligvis helt inde og kigge, mens de ældste ;) blev udenfor og lod sig nøje med udsigten.

Videre gik turen til Klint, hvor vi gjorde holdt på havnen. Her så vi de mange stensøjler, og fik oven i købet lige lavet en MX-5 klub stensøjle. Vores overlegne konstruktions-evner taget i betragtning, tør jeg godt sige at den kommer til at stå der rigtig længe.

Turen gik nu videre mod Stenstrup, hvor vi så endnu en jættestue – denne gang endda en dobbelt med 2 indgange – ellers lignede de nu ret meget hinanden. Meget små indgange, men fuld stå højde inden i...

På toppen var her en rigtig flot udsigt, og man kunne endda købe en plov til 200Kr. hos den lokale loppehandler, hvis man da lige stod og manglede sådan en.

Solen var heldigvis også begyndt at kigge frem på os, og selvom alle kørte med kalechen nede på hele turen, så var det rart at man virkelig kunne mærke solen i ansigtet nu.

Vi kørte videre igennem Højby og udover Vig Lyng, og op på bakken ved Høve. Her stoppede vi op og nød udsigten udover Sejerø bugten, som efter undertegnede mening godt kunne kandidere til Danmarks smukkeste udsigt. Men jeg er nok temmelig farvet, da vi selv bor her i området. J



Vi kørte videre ud i det bakkede landsskab ved Veddinge, og forbi Skamlebæk senderen ud til vandet ved Ordrup inden turen gik op til Dragsholm slot, hvor vi fik Kaffe, kage og en god og hyggelig snak med dem vi sad i nærheden af. Her sluttede turen, og vi kunne sige tak for en rigtig dejlig dag i godt selskab med både mennesker og nogle fantastiske biler.

Vi glæder os til mange flere af slagsen!

Mikkel Sander