

**NDI turen den 6. oktober 2018, var den sidste MX5 tur i år.**

Turen var lavet og tilrettelagt af Martin Jessen og Tom Skade og det havde de gjort til fuld tilfredshed for alle deltagere. Således at vi blot kunne nyde, at blive ført rundt i det ganske landskab.

Vi mødtes på parkeringspladsen foran NDI Dæk i Brørup. I alt 36 biler og 63 medlemmer havde valgt, at deltage i dette års sidste fælles køretur.



Vi blev budt indenfor hos NDI Dæk til et fantastisk flot tag selv bord med kaffe, rundstykker og pålæg, så der var ikke nogen, der behøvede at køre afsted på tom mave. Chefen for NDI fortalte om, hvornår og hvordan virksomheden i sin tid var startet og siden havde udviklet sig.





Metrologerne havde lovet solskin og rimelige temperaturer, men solen så vi desværre ikke så meget til, men vi fik alle vores kalecher foldet ned og turen blev kørt i åben bil som sædvanlig. Under åben himmel kunne vi nyde efteråret fortryllede farvespil, alt imens vi suste gennem landskabet.



Dagens første etape gik fra Brørup til Læborg Auto i Vejen. På vej dertil kørte vi ad fine små snoede veje rundt i det lidt flade landskab, hvor vi kunne nyde udsigten. Turen bød også på veje gennem en del lidt større bevoksninger. En dejlig afvekslende tur, hvor også nogle fasaner var fundet ud på marken, måske for at se vi kørte forbi.

Vi ankom til Læborg Auto i Vejen hvor der var åbent hus arrangement. Her var der lavet parkeringsplads til alle vores små biler. Vi så på, meget gamle -, gamle- og nyere biler, og der blev snakket og sparket dæk, lige noget der passede alle. Læborg Auto har i forbindelse med deres åbent hus arrangement en pølsevogn udenfor. Alle deltagerne blev af klubben tildelt en spisebillet til køb af 2 pølser og 2 brød.





Kl 14:00 fortsatte turen gennem det smukke efterårslandskab, frem til en rasteplass ved Kviesø Camping, hvor der blev gjort holdt, og her var mulighed for en lille gåtur ned til en skøn sø, hvor der samtidig var mulighed for, at komme på toilet for de trængende.



Turen fortsatte herefter til Hotel Legoland i Billund, et fantastisk stort og flot sted. Ved indkørslen til deres parkeringsplads stod der en ung mand som uddelte parkeringsbilletter, hvilken service. Inde på hotellet var der dækket op ved runde borde, og der var forudbestilt kaffe, lagkage, småkager og legoklodser i chokolade, Uhm! super fint og lækkert!

Alt i alt et rigtig godt arrangement/tur, som ikke mindst blev god fordi, det var sammen med alle de dejlige MX5 kørere. En god måde, at afslutte årets ture på.

Til sidst en rigtig stor tak og meget ros til arrangørerne af turen.

Hanne og Poul Erik Bjerregaard