

## Køretøjsdag - Wedelslund Gods - 5. juni 2013

Oprettet: torsdag, 18. juli 2013 11:17

Skrevet af Tom Grønlund Andersen



Som nye medlemmer af MX-5 Club Denmark og nyslåede ejere af en MX-5 NA i efteråret 2012 blev det endelig sommer og tid til at deltage i et klub-arrangement på Grundlovsdag.

Turen var arrangeret af Iben og Henning Christensen og kl. 09:30 samledes 14 køretøjer på adressen i Galten. Vi blev budt velkommen med kaffe på kanden og rundstykker til alle, som kunne nydes i haven i flot solskinsvej - dagen tegnede rigtig godt.

Efter morgenkaffen blev alle kort introduceret og Henning gennemgik dagens program. Så var der afgang mod Wedelslund Gods, hvortil der var stor tilstrømning af køretøjer i alle afskygninger - et ret flot syn! Vores MX-5 gruppe blev parkeret på en lang række lige ved indkørslen. Henning sørgede for billetter til os alle og så kunne vi begynde vort besøg på godset med aftale om at mødes ved bilerne igen kl. 12:00 og evt. spise frokost sammen.

Som nye medlemmer af MX-5 Club Denmark og nyslåede ejere af en MX-5 NA i efteråret 2012 blev det endelig sommer og tid til at deltage i et klub-arrangement på Grundlovsdag.

Turen var arrangeret af Iben og Henning Christensen og kl. 09:30 samledes 14 køretøjer på adressen i Galten. Vi blev budt velkommen med kaffe på kanden og rundstykker til alle, som kunne nydes i haven i flot solskinsvej - dagen tegnede rigtig godt.

Efter morgenkaffen blev alle kort introduceret og Henning gennemgik dagens program. Så var der afgang mod Wedelslund Gods, hvortil der var stor tilstrømning af køretøjer i alle afskygninger - et ret flot syn! Vores MX-5 gruppe blev parkeret på en lang række lige ved indkørslen. Henning sørgede for billetter til os alle og så kunne vi begynde vort besøg på godset med aftale om at mødes ved bilerne igen kl. 12:00 og evt. spise frokost sammen.



Godset var proppet med et meget bredt udvalg af gamle, flotte og spændende køretøjer – biler, motorcykler, lastbiler, busser, campingbiler og traktorer med alverdens forskelligt udstyr. Prikken over i'et var at mange af udstillerne også havde valgt at være klædt på, så det tidsmæssigt passede til køretøjets alder – det så ret godt ud! Samtidig var der mulighed for at købe forskelligt tøj, gammelt legetøj, bøger, manualer, brugskunst, mad og drikke. Der var allerede rigtig mange mennesker og der var en hyggelig og god stemning. Kl. 12:00 samledes vil igen ved bilerne for at spise vores medbragte frokost.



Kl. 13:00 var der afgang fra Wedelslund Gods – fint for de mange, der fortsat strømmede til, så var der ledige parkeringspladser. Vi begav os ud på en fantastisk flot tur til området omkring Mossø, til Gl. Rye, Ry, et kort stop ved Knudhule og retur til Galten. Her ventede os kaffe med nybagte boller og lækker lagkage, som vi igen kunne nyde i haven i det flotteste solskin. Ca. kl. 16:00 sagde vi pænt farvel og kørte hver til sit.

En rigtig god debut-oplevelse med en veltilrettelagt og god tur. Tak til Iben og Henning for et flot arrangement og tak for hyggeligt selskab til alle. Vi glæder os til at deltage en anden gang.

Mvh. Connie & Tom