

Til maj når skoven står grøn.

Oprettet: mandag, 24. juni 2013 16:30

Skrevet af Larsmx

Visninger: 9360

"Til maj, når skoven er grøn"

26.05.2013.



Efter nogle grå og regnfulde dage, og noget vekslende vejrvarsler, vågnede vi op søndag morgen til en flot solskinsdag. Vi pakkede MX5-éren og kørte forventningsfulde mod Hinnerup, hvor dagen startede, hos Anne og Svend, med kaffe / the og rundstykker i dejligt selskab med ca. 35 ligesindede entusiaster fordelt i 21 biler (i.flg. vores deltagerliste – vi fik aldrig talt efter ☺)



Et flot syn på en stille villavej.

Efter kaffen fortalte Svend og Anne om dagens program der indeholdt en fælles del indtil frokost, hvorefter deltagerne kunne vælge endnu en køretur i kortege eller en individuel udfordring, i form af tulipanløb. Reglerne for kolonnekørsel blev genopfrisket, og Anne tegnede og fortalte på pædagogisk vis, så også vi novicer indenfor tulipanløb kunne følge med.

Og så var vi klar til afgang.

Det blev en flot tur gennem det østjyske landsby landskab, krydret med en detaljeret turbeskrivelse, hvor vi blev noget klogere på lokalhistorien.





Ved Todbjerg holdte vi en kort pause, så vi kunne nyde udsigten fra Todbjergtårnet (1927) 103 m.o.h. (Hvis ikke I skal til Wedelslund d. 05.06. er der grundlovsfest ved tårnet.)



Herefter gik turen via Todbjerg – Hårup – Mejlbj – Knagstrup – Estrup Gårde – Amaliegård skov – og Hornslet til Rosenholm Skov og Slot, hvor vi fik en fin guidet rundvisning på slottet.

Efter at være blevet en del klogere på slægten Rosenkrantz og slottets historie, fortsatte turen omkring Mørke – Thorsager (med en tur omkring Rundkirken) – Rønne, for at ende ved Kalø Slotsruin, hvor vi fortærede vores medbragte madpakker.



Rosenholm Slot grundlagt i 1559



Thorsager Rundkirke ca. år 1200



Frokost i det grønne ved Kalø Slotsruin

Så var tiden kommet, hvor dagens deltagere blev delt i "kortegehold" og "tulipanhold".

Efter den udleverede turbeskrivelse at dømme, tror vi "kortegeholdet" har haft en rigtig flot tur rundt i Mols Nationalpark, men vi valgte altså, at tage udfordringen op med tulipanløbet. Det var med lidt forudindtaget skepsis fra Lars' vedkommende, men han lod sig overtale, (fik for en gangs skyld lov til at sidde bag rattet) og sidenhen rive med af legen. Vi blev udfordret både i forhold til at finde den rigtige rute, og ikke mindst, at finde svar på de til tider meget kryptiske spørgsmål løbet bød på.



Alt i alt skulle vi (i flg. "turvejledningen") køre 33 km, heraf adskillige km. på støvede grusveje, (hvilket skabte tvivl hos flere – kan det nu passe?) og vi var vist ikke de eneste, der kom til at køre nogle strækninger mere end én gang for at finde de rigtige svar 😊

Vi blev alle genforenet til kaffe med gammeldaws boller og kringle (mmmh) på Ebeltoft Parkhotel.

Der blev kigget langt efter de flotte biler på afveje.

Tulipanløbets udfordringer blev delt. Det stod klart, at der i flere biler havde været ægteskabelige prøvelser, men dog kunne ingen af deltagere fremvise blå mærker. Som Anne så diplomatisk udtrykte det: "Det er bedre med et stabilt konfliktfyldt ægteskab, end et jævnt kedeligt". 😊

Endelig blev vinderne af tulipanløbet så afsløret.

Det blev til en delt 1. plads, til Bettina & Bo Fristed (Viby) og Else Kildevang & Knud Erik Madsen (Almind). Selv efter et tillægsspørgsmål var der dødt løb, så det endte med at Anne måtte love at donere en privat flaske champagne til Else og Knud Erik.



Tillykke til vinderne af tulipanløbet 2013. Else kigger langt efter den eftertragtede flaske champagne.

Efter kaffen blev vi inviteret på øl / sodavand hos Per og Bente (Ebeltoft), og så gik turen ud langs vandet på endnu en støvet grusvej. Men flot var det.



Anne og Svend slapper af efter et veloverstået arrangement.

Hyggelig afslutning på en fantastisk dag.

Som det forhåbentlig fremgår af referatet, har vi haft en forrygende god dag.

Flot veltilrettelagt arrangement, dejlig solskin, masser af rare og glade mennesker og en god samling flotte biler – hvad mere kan man så forlange...

Tak til Anne & Svend og alle andre der gjorde dagen mindeværdig.

Lone & Lars (Århus V.)