

Dagens program:

Billeder fra turen ligger i galleriet under 2021/Barndommens veje

10:00 Afgang Etape 1: Skolebussen

Skolebussen, min barndoms hadetur, sent fri, den lange tur rundt til alle små byer - og jeg boede ved næstsidste stoppested - der var laaaangt hjem.

Noget andet er turen i dag - i mx5 - her er den intet mindre end en fornøjelse.

Vi kører ad små veje og gennem byer så små at de end ikke har et byskilt. Ca halvvejs på etappen når vi "næst sidste stoppested" min barndomsby Vedslet og "står af bussen".

Vi drejer til højre, hvor byens mekaniker holdt til. En mekaniker der i forårs- og høst sæsonen havde mere fokus på at holde landbrugets maskiner kørende end på at en bil skulle laves - der blev prioriteret.

Undervejs passerer vi Troldgaarden, et økologisk landbrug med både gårdbutik og webshop. Vi krydser vores tidligere spor, kører lidt syd vest mod Horsens og ender ved Hansted Vandværks Sø hvor vi tager dagens første stop.

Her er et primitivt toilet som plejer at være åbent.

Der er mulighed for at strække ben og gå en lille tur. Den korte sti rundt om søen er knap 1000 m, ellers er det jo også en fornøjelse bare at nyde sø og skov fra stedet.

Området ved søen har i min fars familie været brugt til familietræf grundlovsdag. Et stort sammenskudsgilde, fælles kaffebord med hvad hver enkelt lige havde taget med og en gåtur i skoven. Der er gode mindre på dette sted.

Pause ca 30 min.

[Er vi uheldige og P-pladsen allerede er booket op af andre besøgende, triller vi stille forbi og forlænger etappen til et alternativt pausestop]

For info om Troldgården:

<https://troldgaarden.dk/>

Afgang Etape 2: Udsigt og frokost i det høje

Vi forlader vandværkssøen og bevæger os videre ud på små og snoede veje i det bakkede landskab.

Vi beriges med den nok bedste udsigt til Horsens Fjord - specielt i klart vejr. Udsigten kommer kort efter vi er kørt gennem byen Tvingstrup.

Vi skal ned forbi Vær Kirke der som mange andre kirker har en stor og spændende historie bag sig - for dem der interesserer sig for den slags.

Videre går turen forbi Nebel Pilgrimskapel hvor vi drejer nordpå og begynder at se frem til dagens højde punkt - Ejer Bavnehøj (eller frokosten) - hvor vi holder middagshvil og nyder vores medbragte mad.

Pause ca 45 min.

<https://www.vaernebelsogn.dk/om-kirkerne/vaer-kirke/>

<https://www.vaernebelsogn.dk/om-kirkerne/nebel-kirketomt>

<http://www.ejer-bavnehoj.dk/>

Afgang Etape 3: Cykeltur med stedsans

Med mætte maver og friske øjne efter middagshvilet kan chaufføren godt tage fat om rat og gearstangen. Der bliver brug for flittige gearskift og små korrektioner på rattet på denne etape. Her har min cykel virkelig været på veje og afveje. Afvekslende og kuperet terræn er her rigeligt af - er perlerække af mx5 veje venter os. Nyd turen - vi tager det stille og roligt så både co-driver og chauffør kan nå at følge med.

Undervejs kommer vi forbi Brøruphus Efterskole, her er eleverne altid flinke til at vinke når man cruiser forbi - de er dog næppe på vejene her i sommerferien.

Vi kommer også forbi Katstrup Kirke og kirkegård, hvor den nok mest unyttige vider for de fleste er, at det er her mine bedsteforældres familie holder til, en familie der aldrig flyttede langt hjemmefra.

Ud ad Elbjergvej møder vi et vejtræ som kan ses viden omkring - enligt på toppen af en bakke.

På vej mod dagens sidste mellemstop runder vi lige Grumstrup hvor sidste (og manglende) stop på skolebussens lange tur er. Vi triller dog roligt videre ned omkring Hedemølle og finder ro og toilet ved Vedslet Kirke

Vedslet kirke har huset flere barnedåbe, konfirmationer samt et bryllup i min familie - jo jo - det er en tur ad min barndoms veje vi er på i mere end en forstand.

[Skulle der (mod forventning) være en ceremoni i Kirken vender vi kajakken og udskyder stoppet til næste kirke]

Pause ca 20 min.

Afgang etape 4: Når stranden kalder

Siger man østjylland, siger man også en tur til stranden. Det skal vi selvfølgelig ikke snydes for.

Fra Vedslet Kirke bevæger vi os op til Torrild hvor man kan finde en af landets specialbutikker udi juleri - Julemarkedet Torrild (Det gamle Mejeri)

Vi drejer dog af lige før Det Gamle Mejeri for i stedet at trille forbi forsamlingshuset, hvor sålerne på min barndoms dansesko er blevet slidt mens jeg endnu havde motoriske evner i den retning.

Vi skal ud af dagens måske mindste og smalleste veje - vi satser på at der ikke kommer en modkørende traktor eller lign og at vi slipper igennem til Hvilsted for igen at vende retur til Torrild og endnu engang dreje fra lige før Julemarkedet ;o)

Efter lidt krøller på ruten bevæger vi os stille og roligt ud mod kysten, syd om Odder og gennem lidt flere små byer indtil vi lander ved dagens sidste stop ved Hygge Strand Camping.

Her er der både er mulighed for at bade og et besøg i ishuset gr'ISERIET.

I sommerhalvåret er der bil og mc træf hver onsdag. Et mindre, men hyggeligt træf og her er næsten altid garanti for at møde en mx5'er eller to - ofte flere.

Julemarkedet Torrild:

<http://pynttiljul.dk/>

<https://www.hyggestrandcamping.dk/>

I alt byder dagen på

godt 160 km og omkring 4 timers aktiv kørsel.